

Zonnig Cyprus

Paphos

11 tot en met 18 september 2019







Saskia



Kitty



Erik



Marco



Piet



Justin



en

Paula



Frank



Natasha

gaan samen naar Paphos op Cyprus voor een heerlijke vakantie.



Ontbijt en diner

Iedere dag kunnen wij bij het ontbijt en het diner heerlijk genieten van een buffet. Elke ochtend lopen we langs het lekkere **ontbijtbuffet**.



Vers brood, maar ook eieren, pannenkoekjes, croissantjes en bacon.

Daarnaast veel fruit en lekkere yoghurt met muesli.

Er zijn ook verschillende sapjes.



Onder de bomen genieten we van een lekker ontbijt.



We krijgen een eigen tafel. Heel fijn en makkelijk.



In de avond lopen we 300 meter naar het Avanti hotel voor het **diner**. Elke avond heeft het buffet een ander thema en heerlijke toetjes.



Ook hier hebben we onze eigen tafel.



Bij al deze heerlijke toetjes loopt ons het water in de mond.

Dag 1

woensdag 11 september 2019

Vanaf Schiphol vertrekken we met een klein beetje vertraging richting Cyprus.



In Paphos aangekomen, gaan we snel met de transferbus naar onze accommodatie.

Een aantal van ons herkent Ali, de chauffeur die ons vorig jaar gehaald en gebracht heeft, maar ook een dagtrip met ons heeft gemaakt.

We komen al om half 9 aan bij Avanti Village Apartments en



dat betekent dat we nog snel naar het dinerbuffet kunnen. Lekker, want we hebben best honger.



Dag 2

donderdag 12 september 2019

Vandaag gaan we rusten bij het zwembad, maar er worden ook wat boodschappen gedaan en we verkennen een beetje de omgeving.



Justin en Erik genieten heerlijk in het frisse water.



Marco en Kitty liggen te dutten in de zon. Kitty heeft haar eigen Feyenoordhanddoek meegenomen en deze gaat elke dag mee in haar rugzak.

Het is in de zon behoorlijk heet. Dus goed smeren met zonnebrand en tijdig de schaduw in.



Voor de lunch halen we ovenverse pizza's bij de



poolsnackbar.

LEKKER!!

In de middag hebben we zin in een drankje, dus op naar het terras.



Dit vinden Kitty en Frank van het terras met de drankjes.



Daarna opfrissen en gaan we naar het Cypriotisch buffet. Na zo'n dag zwemmen en zonnen hebben we lekkere trek.



Vandaag heerlijke gerechten van het eiland zelf. Zoals lamsvlees en gegrilde groenten.

En natuurlijk weer die heerlijke toetjes.



Na het eten gaan we DANSEN!!!







**Er wordt volop
gedanst op de
Cypriotische
volksmuziek.
Iedereen heeft plezier
en voldaan en
tevreden gaan we
later naar bed.**



Dag 3

vrijdag 13 september 2019

Met de lokale bus naar de haven en de burcht.



We wandelen gezellig over de boulevard en kijken ook even bij een kunstmuseum.





Leuke stek voor een groepsfoto.



Van wandelen in de zon krijg je dorst, dus op zoek naar een terras voor een verfrissing.



Na het drankje gaan we winkelen. Want wat is een vakantie zonder souvenirs? Er wordt dus uitgebreid geshopt voor sleutelhangers, mokken, T-shirts, petjes en ansichtkaarten.

Van shoppen krijg je zeker dorst en honger. Bij de English Rose kunnen we heerlijk lunchen.



Vooral de hamburgers en de tosti's vinden we erg lekker. Kitty gaat voor een sandwich met tonijn.

**Na de lunch wandelen Justin, Erik en Frank naar huis.
De rest gaat met de bus terug. Rap naar het zwembad.**



De avond wordt na het buffet weer dansend afgesloten.



Dag 4

zaterdag 14 september 2019

Voordat we gaan ontbijten, drinken we koffie en thee bij huis en Marco wil graag geschoren worden.



**We hebben 4 appartementen in 1 gebouw.
De dames en Marco slapen beneden. De rest boven.**



Na weer een heerlijk ontbijtje blijven Saskia en Paula thuis om te rusten. De rest wandelt naar het strand voor een duik in de Middellandse Zee.



Na het strand gaan we lunchen bij het zwembad.



Wat is die Gyroschotel toch lekker.



Later in de middag gaan Justin en Paula boogschieten.



In de ROOS!!



**De rest van ons geniet
van de zon.**

**En weer anderen
doen een dutje.**





Het buffet is vandaag BBQ.



En daarna hebben we de toetjes nog.



Dag 5

zondag 15 september 2019

Vandaag staan het Archeologisch Museum en een boottocht op het programma. Uiteraard gaan we weer met de bus naar de haven.



Het museum is vooral bekend om de mozaïekvloeren.



**Met de hand is
steentje voor
steentje
gelegd. Wat
een werk zeg!**



De vloeren worden voor de zon beschermd met een afdak en je mag er ook niet overheen lopen.



Daarnaast hebben we ook veel dingen uit de oudheid buiten bekeken.





Deze opgravingen zijn heel oud, wel meer dan 4000 jaar.

Wat voor mensen zouden hier gewoond hebben?



Er is ook een kleine tentoonstelling. Hier konden we in de airconditioning even bijkomen van de zon en hitte.



Na het museum wandelen we naar de boot voor een leuke tocht op zee.



Glazen bodem in de boot.



Justin durft het aan om vanaf de boot de zee in te duiken en heerlijk te gaan zwemmen.



Lekker water!

Na het leuke boottochtje hebben we honger en iedereen wil graag terug naar de English Rose. LEKKER.



Na de lunch willen we weer shoppen voor nog meer petjes, snoepjes, t-shirts, polo's en andere cadeautjes.

Vervolgens met de bus naar huis waar iedereen even wat tijd voor zichzelf heeft voordat we aan tafel gaan voor weer een avondje buffet.



Na het eten duiken we allen vroeg onder de wol, want morgen hebben we een lange dag voor de boeg.



Dag 6

maandag 16 september 2019



Vandaag gaan we met chauffeur Ali de bergen in. Hij neemt ons via een mooie route mee naar Omodos.

Onderweg komen we onder andere langs een stuwmeer.



In Omodos maken we een leuke wandeling waarbij we als eerste stoppen bij een heerlijke traditionele snoepkraam met pinda's, chocola en gesuikerd fruit.



We kopen allemaal wat lekkers voor thuis.



Daarna eerst wat te drinken op een terrasje in de winkelstraat van Omodos.



Vervolgens naar het oude klooster met kerk, want we willen ook wat cultureels doen.



Na de kerk lopen we door de kleine straatjes.



We nemen ook een kijkje bij een wijnkelder en genieten uiteraard tussendoor van de zon en de omgeving.



De losse keien in de straatjes lopen niet erg gemakkelijk. Dan is een arm en hand heel handig.

We hebben de late lunchstop aan een baai met een leuk strand.



Dit was een leuke, maar ook lange dag. Dus na het buffet duikt een aantal van ons vroeg in bed. Truste!

Dag 7

dinsdag 17 september 2019

We hebben twee best wel zware dagen achter de rug, dus op dinsdagochtend besluiten we lekker bij het zwembad te blijven. Daar doen we gezellig mee met de aquagym.



Schudden met die heupen! En lekkere muziek hoor.





Piet geniet intens en uren van de zon.



Ook Kitty vermaakt zich prima in het grote bad.

In de middag willen Piet, Justin, Kitty en Natasha bij het zwembad blijven en gaan Marco, Erik, Piet, Paula en Frank naar een pottenbakkerij in Geroskipou.



De kunstenaar geeft een demonstratie.



En daarna mag Erik het zelf proberen.



Na het pottenbakken en het kopen van wat souvenir'tjes zoals asbakken en schaal'tjes, is er tijd voor een drankje en het bezichtigen van een oud kerkje uit de 12^e eeuw.



Het is onze laatste avond voor het dinerbuffet en vanavond staat Italiaan; eten op het menu. We smullen van de pasta en de pizza, en het Italiaanse ijs.



Dag 8

woensdag 18 september 2019

Vandaag vliegen we vanavond laat terug. Dus eerst gaan we nog eerst uitgebreid ontbijten.



Daarna moeten helaas de koffers worden ingepakt en als dat gebeurd is, gaan we nog lekker genieten van het zwembad.



Nadat we allemaal zijn opgefrist en onze reiskleren hebben aangetrokken, gaan we nog een keer aan de gyrosschotel en de pizza's van de poolsnackbar.



Terwijl we later wachten op de bus naar het vliegtuig, nemen we nog lekker een ijsje.



Om 5 uur gaan we naar de luchthaven en om 8 uur vertrekken we met het vliegtuig weer naar Nederland. Om half één in de nacht waren we weer op Schiphol.

The End

Dit was onze vakantie!!!



Nieuwe
pet!!



**Beste Saskia, Erik, Piet, Kitty, Marco
en Justin,**

**wij hebben een leuke vakantie met
jullie gehad.**

Hopelijk tot volgend jaar!

**Hartelijke groeten van Paula,
Natasha en Frank**



Arnhem, september 2019
Verslag en foto's: Natasha
Eindredactie: Frank

